

WIE HEEFT DE WERELD IN ZIJN HAND?



De schepping het werk van Zijn Hand

Bijna iedereen vraagt zich op een gegeven moment af waar het leven vandaan komt. Daar zijn twee antwoorden op te geven, zei de bekende bioloog Jerry Bergman: het atheïstische antwoord zegt dat het leven door kans, tijd en toeval is ontstaan, en het creationistische antwoord leert dat alle leven is geschapen door de Schepper.

Elk apparaat moet een minimaal aantal onderdelen hebben om te werken. Dat gaat ook op voor het leven. Zowel een organisme als de onderdelen ervan (organen of cellen) kunnen alleen functioneren met minstens miljoenen noodzakelijke onderdelen. Daarom kan het leven niet via een geleidelijk ontwikkelingsproces ontstaan zijn, want al die onderdelen zijn van elkaar afhankelijk: het moet in één keer gebeuren.

Door het leven te scheppen heeft God Zich geopenbaard. Dit leven is het bewijs voor ieder mens dat God bestaat en uit Zijn Hand is voortgekomen. In het begin toen Hij het enorme universum, de aarde en de mens schiep, was alles goed en mooi. De mens echter liet zich verleiden door de satan, de tegenstander van God. Vanaf dat moment trad de dood in, en de degeneratie van alles wat leeft.

Hij redt uit de hand van de vijanden

Dat God mensen liefheeft, liet Hij zien toen Hij ongeveer tweeduizend jaar geleden uit de hemel naar de aarde kwam. Als de Mens Jezus Christus nam God een lichaam aan zoals de mensen hebben. Met dit verschil dat Hij nooit gezondigd heeft zoals alle andere mensen. Steeds wanneer we op de kalender kijken en het jaartal lezen, worden we herinnerd aan het jaar van Zijn geboorte. We spreken immers van voor en na Christus.

Door de tekenen en wonderen die Hij deed, bewees Hij de voorzegde Verlosser te zijn. Desondanks geloofde de meerderheid van Zijn eigen volk niet in Hem. Hun leiders beantwoordden Zijn liefde met haat en wilden meerdere keren de hand aan Hem slaan. Ten slotte arresteerden ze Hem en spijkerden ze Hem met Zijn handen en voeten aan een kruis. Dat was de wreedste straf, die toegepast werd op verraders en rovers.

Aan het kruis bad Hij tot Zijn Vader voor Zijn vijanden en vroeg Hij voor hen vergeving. In de plaats van de mensen die Hem aangenomen hebben als hun Redder, droeg Hij de straf over hun zonden – hiervoor werd Hij door God verlaten. Daarna riep Hij: ‘Het is volbracht’, en ook: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. En toen stierf Hij. Door Zijn dood en opstanding overwon Christus de drie vijanden van de mens: de zonde, de dood en de satan.

Zijn sterven aan het kruis is de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, en heeft de toekomst van ons allen bepaald. Iedereen die Jezus Christus aanneemt als zijn Redder zal eeuwig bij Hem zijn in de hemel. Zij die Hem ongehoorzaam blijven, zullen het lot delen van de satan en allen die hem volgen.

*Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.*

Geloof daarom Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Belijd je zonden, de dingen waarin je het doel miste, om voor Hem te leven. Zeg: ik dank U voor het offer dat U voor mij bracht, en ik geef mijn leven in Uw hand.

God heeft de wereld in Zijn hand?

De tijd die de Schepper aan ieder mens geeft om te leven is in Zijn hand. Niet iedereen wordt oud.

Daarom is het belangrijk om vandaag al bereid te zijn om God te ontmoeten. Het leven in een relatie met Hem is bijzonder mooi en zinvol. Je zult Zijn liefde en genade voor jezelf ervaren, en hulp en leiding in alle omstandigheden.

Drie dagen na Zijn dood is Jezus Christus opgestaan uit het graf en vele malen verschenen aan Zijn volgelingen. Veertig dagen daarna keerde Hij terug naar de hemel. Naar Zijn belofte komt Hij echter terug. Velen hebben die boodschap geloofd en als Zijn volgelingen in praktijk gebracht. En zij zien uit naar de ontmoeting met Hem.

Hoe het in de wereld zal zijn voor Zijn wederkomst kunnen we lezen in het laatste gedeelte van de Bijbel. Diverse signalen laten zien dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is. Als voortekenen van een periode die er niet eerder was, zien we in toenemende mate natuurrampen, honger, geweld, oorlog, vervolging en discriminatie van minderheden. In het ontstaan van de Europese Unie zien we het voorzegde herstel van het vroegere Romeinse rijk, een oude droom van regeringsleiders. De dag komt dat Jezus Christus als Redder van de wereld het recht in Zijn hand neemt. Hij zal door Zijn ingrijpen vrede en geluk brengen op aarde. Dan wordt zichtbaar voor eenieder dat Hij alles in Zijn hand heeft.

Op de komende avonden die in het programma zijn vermeld, willen diverse sprekers uitleggen wat hierover door God aan de mensen is bekendgemaakt.