

GOD WOONT BIJ DE MENSEN

Waar woont God?

God woont in de hemel in een ontoegankelijk licht. Zijn majestueuze heerlijkheid is zo groot dat niemand Hem zien kan. Zijn wezen is licht en liefde. Om dit te laten zien en te delen schiep Hij de hemel met de engelen en de aarde voor de mensenkinderen. Hij schiep de mensen om in hen Zijn vreugde te vinden. Alles was heel goed en mooi en het beantwoordde volledig aan het doel waarvoor Hij als de Schepper het had gemaakt. De eerste mensen leefden in harmonie met God en elkaar in de hof van Eden. Hun taak was om de plek waar zij woonden te beheren als Zijn vertegenwoordigers. Het kennen en genieten van het goede, was een morele barrière als bescherming voor het kwaad. Hoewel zij de Heere God niet fysiek zagen, kwam Hij bij hen en sprak Hij met hen.

Door een list van de satan lieten zij zich verleiden zelf ook als God te willen zijn, door het kennen van zowel goed als kwaad. Door hun ongehoorzaamheid aan de Schepper heersten de mensen niet meer over de schepping, maar heerste de satan als de overste van de wereld

over hen. En zo kwam de zonde in de wereld: dat is het doel missen van ons bestaan! De eerste mens die geboren werd, doodde zijn broer, vertrok uit zijn familie en dwaalde als een ontheemde over de aarde.

De geschiedenis leert dat wat in de eerste familie op aarde plaatsvond, de situatie is waar velen tot de dag van vandaag in verkeren. Want waar ben je werkelijk veilig voor de dood, voor oorlogsgeweld, natuurrampen of moreel geweld door toenemende criminaliteit? Het aantal vluchtelingen neemt dagelijks toe. Toen de eerste mensen de macht van het kwaad kenden, maar niet gelijk aan God waren geworden, zoals hun was voorgespiegeld, vluchtten zij weg voor God. Hij echter zocht hen op en toonde hun Zijn genade en liefde. Eenmaal zou een Mens geboren worden, Die de macht van de tegenstander voorgoed zou uitschakelen.

God woont bij de mensen

Tweeduizend jaar geleden werd Jezus Christus geboren in Bethlehem in een eenvoudig arbeidersgezin. Op een wonderlijke wijze was Hij door de Heilige Geest verwekt in de moederschoot. God kwam bij de mensen wonen in een lichaam zoals mensen ook hebben. In tegenstelling tot al de andere mensen

was Hij een volmaakt Mens. Hij maakte het mogelijk om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Hij riep hen op om hun zonden te belijden en in Hem te geloven als de enige Redder en de Weg naar God. De religieuze leiders echter haatten Hem en hitsten het volk op om Hem door de Romeinse stadhouder te laten kruisigen.

Uit liefde voor de mensen die zichzelf niet konden redden, stierf Hij in hun plaats aan een kruis buiten Jeruzalem. Hierdoor werd het mogelijk dat God onze zonden kan vergeven en alle dingen kan herstellen. Enkele weken voordat Hij stierf, had Hij aan Zijn volgelingen verteld dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan en daarna zou teruggaan naar de hemel. Hij zei dat er in het huis van de Vader vele woningen zijn en dat Hij daar een plaats voor hen ging bereiden. Maar dat hij ook terugkomt om hen daar te brengen waar Hij altijd zal zijn.

Mensen wonen bij God

Dat er woningnood is, kan niemand ontgaan zijn. Sinds enkele jaren stijgen de prijzen zó sterk dat het nauwelijks nog te behappen is. Toch hebben we een dak boven ons hoofd nodig. Dat geldt zeker voor de eeuwigheid. Die begint voor ons als we de aarde verlaten. Want bij het sterven verhuist de ziel van de mens vanuit het lichaam naar zijn eeuwig huis.

Je kunt dit huis vergelijken met een donkere gevangenis om je straf uit te zitten in de eenzaamheid zonder God met eeuwige wroeging in je hart – of een stralende, warme woning waar eeuwige vreugde en volmaakte liefde heerst, met velen bij God in de hemel. Om bij Hem te kunnen zijn, heeft Jezus Christus

de hoogste prijs betaald. Daarvoor gaf Hij Zijn leven! In welk huis brengt u de eeuwigheid door?

In onze moderne samenleving is het recht op veilig wonen verankerd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en in onze grondwet. Dit recht kan niemand garanderen. Volgens het recht van God verklaart Hij eenieder rechtvaardig, die in het geloof zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus. Zij slaan de weg naar de hemel in om voor altijd veilig bij Hem te wonen! Het is Zijn verlangen dat het huis van de Vader vol wordt met gelukkige mensen. Neem daarom Zijn uitnodiging aan. Hij wijst niemand af, wie je ook bent en wat je verleden ook is!

‘Wij verwachten, overeenkomstig
Zijn belofte, nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont.’

(citaat uit de Bijbel, 2 Petrus 3:13).

Op de in het programma genoemde avonden geven de sprekers met een open Bijbel uitleg over onderwerpen die voor ons van levensbelang zijn. Over de geschiedenis van ons menselijk bestaan en de toekomst. Maar ook over het leven nu met God. Want nadat Christus voor mensen is gestorven aan het kruis, leeft Hij nu voor hen in de hemel en woont Hij door Zijn Geest in Zijn volgelingen op aarde.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten!

