

## WIE IS DE GEKROONDE OVERWINNAAR?



### Zonder vijand geen strijd

Alles was heel goed en mooi toen God in het begin de hemel en de aarde schiep. De kroon op de schepping was de mens. Als Zijn beeld dragers ontvingen zij de opdracht om de hof van Eden, een Paradijs, te bewerken en te onderhouden. Van alles mochten zij vrij genieten. Als zij Hem gehoorzaamden, zouden ze voor altijd in geluk en harmonie met Hem en elkaar leven.

Op een dag kwam satan, een afvallige engel, naar de hof. Hij gebruikte als medium een slang, om Adam en Eva met een list te verleiden. Hij spiegelde hun voor dat er goddelijkheid voor hen was weggelegd wanneer zij aten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Het enige dat de Heere God

hun had verboden. Door zijn leugens te geloven kwam de zonde in de wereld, dat is: het doel missen van ons bestaan! En de dood, dat is: het gescheiden worden van God.

Sinds die dag is er een voortdurende strijd gaande, met zichtbare en onzichtbare vijanden, om de schepping van God te vernielen. Deze strijd heeft in de loop der eeuwen velen het leven gekost. Wat begon met een broedermoord liep uit op wereldoorlogen.

### Zonder strijd geen overwinning

Hoewel de mens zich door zijn gedrag vijandig opstelde ten opzichte van God, wilde Hij geen vijand van hen zijn.

*‘Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen’*

(citaat uit de Bijbel, Jakobus 4:1, 2).

Enmaal zou een Nakomeling van de vrouw een einde maken aan de macht van satan, de tegenstander van God. Tot die dag zou er echter vijandschap en strijd zijn tussen zijn nageslacht en haar Nageslacht.

Ruim tweeduizend jaar geleden werd Jezus Christus, de Messias geboren. Hij was de door God voorzegde Nakomeling van de vrouw. Hij was niet alleen God, maar ook Mens. Hij alleen leefde als

Mens zonder zonde en vol liefde voor God en mensen. Uit haat hitsten de religieuze leiders het volk op Hem te kruisigen. Op een heuvel buiten Jeruzalem vond de strijd om leven en dood plaats. Wat vriend en vijand niet begrepen was, dat door Zijn dood het mogelijk werd, dat ieder mens gered kan worden van de eeuwige dood.

Uit liefde voor hen wilde Hij – in hun plaats – aan het kruis de straf dragen voor hun zondige daden. Dankzij dit offer kan God aan ieder die Hem in geloof als Redder aanneemt, gratie ofwel genade schenken, en het eeuwige leven. Zijn opstanding uit de dood is hiervan het bewijs. Allen die dit geloven, kunnen juichen: “Dood, waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning?” De essentie van het christelijk geloof is immers dat Jezus Christus door Zijn dood en opstanding de macht van satan, de zonde en de dood heeft overwonnen.

### Zonder overwinning geen kroon

In de Bijbel kunt u de geschiedenis lezen van het menselijk bestaan, vanaf het begin. Maar ook een profetie van de toekomst alsof deze al heeft plaatsgevonden. In het Bijbelboek Openbaring, vindt u een voorzegging, waarin Jezus Christus vertelt over het einde van de wereld in de huidige vorm. Maar ook over Zijn glorieuze wederkomst naar de aarde. Tevens wordt gesproken over de plaats waar satan zal zijn en de mensen die zich niet tot God hebben bekeerd.

Voor Zijn kruisiging zetten de soldaten een kroon van doornen op Zijn hoofd. In de hemel echter is Hij door God gekroond met majesteit en eer. En straks ontvangt Hij ook op aarde de eer

die Hem toekomt! Er breekt dan een heerlijke tijd aan als Christus, zichtbaar voor de gehele wereld, als de Vredevorst gaat regeren over alle volken. Een wereld zonder ziekenhuizen en legers.



Jezus Christus heeft voorzegd dat in de eindtijd, voor Zijn wederkomst, aardbevingen, rampen, epidemieën en oorlogen in toenemende mate zullen plaatsvinden. Dit zal uitmonden in een tijd met radeloze angst, wereldwijde catastrofes en strijd in het Midden-Oosten, zoals er nooit geweest is, en nooit meer zijn zal.

Om de vele problemen gezamenlijk te beheersen, wordt de roep om een sterke man, als hoofd van een verenigd Europa, steeds sterker. Christenen echter zien met verlangen en zonder angst uit naar de wederkomst van Jezus Christus. Zij kunnen met Zijn hulp elke moeilijke situatie in hun leven overwinnen. Wie verlangt er niet naar zo'n leven?

Op de in het programma vermelde avonden willen de sprekers met ons nadenken over het bijzondere en actuele boek Openbaring. Vooral wat God daarin over overwinnaars in de eindtijd heeft voorzegd.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten!