

## KENT U IEMAND ZOALS HIJ?

In de loop van de geschiedenis zijn er veel woorden door mensen gesproken. Woorden kunnen veelzeggend zijn, maar ook slechts holle frasen. Veel hiervan is betrekkelijk of wordt niet nagekomen. We zeggen daarom wel: 'Geen woorden, maar daden!'

God heeft ook gesproken, vanaf het moment dat er mensen op aarde zijn tot op de dag van vandaag. Wat Hij zegt, komt Hij ook na. Veel van deze woorden staan opgeschreven in de Bijbel, het boek waarvan Hij de auteur is. Dat boek vertelt ons hoe goed en mooi alles was, nadat Hij - door een machtswoord te spreken - alles had gemaakt. Het boek eindigt met: alles wordt nieuw. Daartussen lezen we het verhaal van God, die als een Vader op zoek is naar zijn afgedwaalde kinderen. Over mensen met wie Hij een relatie wil hebben. Een God die ook u zoekt en uw eeuwig geluk op het oog heeft! Om dit te kunnen realiseren, ontwierp Hij een bijzonder plan.

Aan het begin van onze jaartelling 'sprak' God op een unieke manier. De Zoon van God werd mens en ging onder de mensen wonen. Hij groeide op in een eenvoudig gezin in Nazareth. Zijn naam was Jezus. In die naam zit het woord 'heil' of 'redding'. Het werd al gauw duidelijk dat Hij anders was dan de andere mensen. Hij leefde, zoals alle mensen behoren te leven: tot eer van God en tot zegen voor elkaar. Nooit heeft iemand Hem een verkeerd woord horen zeggen. Sterker nog, Hij was de enige mens die niet zondigde. Op 30-jarige leeftijd werd Hij door God, zijn Vader, geroepen om in de openbaarheid te treden. Zo begon Hij zijn taak, waarvoor zijn hemelse Vader Hem naar de aarde had gezonden, namelijk laten zien dat God werkelijk liefde is. Want Hij wil heel graag mensen redden uit de macht van zijn grote tegenstander, dat is de satan.

Gedachten kunnen we kenbaar maken met woorden en daden. De Here Jezus wordt het Woord van God genoemd. Want Hij vertolkte in zijn leven op aarde het innerlijk van God, dat wat God dacht (Johannes en Paulus: Johannes 1:14 en Hebrëeën 1:3).

Op een dag was Jezus in de synagoge. Hij nam daar de boekrol van de profeet Jesaja, las een gedeelte daaruit voor en legde dat vervolgens uit. Hij sprak over bevrijding uit een God vijandige macht. Zijn toehoorders stonden perplex. Zó hadden zij nog nooit Gods Woord horen uitleggen. Welk een woorden van genade en bevrijding! De tijd was aangebroken waarin God echte vrijheid aanbood...

Daarna trok Jezus drie jaar lang het land door om te spreken over wat zijn Vader Hem had opgedragen. Door de autoriteit waarmee Hij optrad, liet Hij zien dat Hij de beloofde Verlosser was. Zieken werden genezen en zelfs doden opgewekt. Hoewel God duidelijk zijn normen en waarden aan de mensen bekend had gemaakt, handelden zij er niet naar. Jezus riep hen op dat wel te doen en zo God te gehoorzamen. Hij leerde hun ook hoe de relatie tussen God en ons, mensen, hersteld kon worden.

Hij trok zich het lot aan van de enkeling, maar was ook met ontferming bewogen over de massa van het volk. Hij sprak over de liefde van zijn Vader in de hemel die mensen het eeuwige leven wil geven. En hoe waardevol zij zijn in de ogen van God, ongeacht wie hij of zij is. Ook kondigde de Here Jezus in zijn toespraken toekomstige gebeurtenissen aan.

De religieuze leiders echter hielden Hem voor een bedrieger en haatten Hem. Na verloop van tijd beraamden zij een plan om Hem door de Romeinse overheersers uit de weg te laten ruimen. Toen Jezus begreep dat Hijzelf en ook zijn boodschap werden verworpen, had Hij daar veel verdriet van. Hij begreep als geen ander welke vreselijke consequenties dit voor hen zou hebben.

God echter, gebruikte de verwerping van Jezus om aan alle mensen (heel de wereld) te laten zien hoe groot zijn liefde voor hen is. Hij kan verkeerde daden, de zonden, niet zomaar door de vingers zien. Hij kan ze wel vergeven! Dankzij het offer dat Jezus bracht op het kruis van Golgotha, door daar in hun plaats te sterven. Iedereen die met berouw bij God komt en de Here Jezus Christus als de enige redder in het geloof aanneemt, ontvangt vergeving, en na dit aardse leven ook een plaats bij Hem in de hemel. Om daar tot in alle eeuwigheid volmaakt gelukkig te zijn. Wie zal dit niet willen?

Het eerste woord dat in de Bijbel staat, dat een mens tegen God zegt, is: 'Ik ben bevreesd!' Het laatste woord dat we in de Bijbel lezen, dat God tegen een mens zegt, is: 'Wees niet bevreesd... Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk!' (Adam en Jezus: Genesis 3:10 en Openbaring 1:18).

Zoals Jezus een aantal malen had aangekondigd, stond Hij na drie dagen op uit de dood. Hiermee is het bewijs geleverd dat God zijn offer heeft aangenomen. In de weken na zijn opstanding is Hij aan veel volgelingen verschenen. Daarna keerde Hij terug naar de hemel.

Van zijn volgelingen ging een krachtig getuigenis uit: er was nooit een Mens op aarde geweest, zó machtig in woorden en daden. Tot op de dag van vandaag kunnen zijn volgelingen getuigen welke grote veranderingen Hij in hun leven heeft bewerkt. En zij zien uit naar de ontmoeting met Hem, want Jezus Christus komt terug! En tot dat moment geven zij die heel belangrijke woorden van zijn boodschap door: 'Bekeert u en geloof het evangelie,' dat is de blijde boodschap van God.

Op de komende Bijbelavonden willen we nader ingaan op verschillende toespraken van de Here Jezus. Op de volgende pagina vindt u de thema's. We nodigen u van harte uit om samen te gaan ontdekken hoe actueel de boodschap van deze toespraken is.

We heten u graag welkom!