

## Namen en daden die altijd blijven



Ieder mens ontvangt bij zijn geboorte een naam. Met die naam wordt men ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de geboorte-plaats. Die naam dragen zij hun verdere leven met zich mee.

Sommige mensen leveren een bijzondere prestatie in de sportwereld door een nieuw record op hun naam te zetten, of verrichten

een heldendaad en ontvangen daarvoor een oorkonde.

Wanneer iemand een misdrijf pleegt, levert dit een strafblad op zijn naam op. Maar na het overlijden wordt de oorkonde ingeleverd en is het strafblad niet meer van toepassing. Immers onze maatschappelijke regels om het goede te belonen en het kwade te straffen gelden alleen voor dit leven. De toekenning echter die God heeft

ingesteld voor onze daden zijn niet tijdelijk, deze verjaren niet.

**Een heldendaad van een mens maakt zijn misdaad nooit ongedaan. Door één daad van God kan Hij velen redden.**

Ongeveer 2000 jaar geleden werd in Bethlehem, een dorp dichtbij Jeruzalem, in een eenvoudig, jong arbeidersgezin een Zoon geboren. De ouders waren nakomelingen van koning David. Via een directe

boodschapper van God kregen zij opdracht om Hem Jezus te noemen. Die naam betekent: God redt. Met dit Kind had God een heel bijzonder plan. Door Hem zou Hij zijn volk verlossen van hun vijanden. Niet van de Romeinen, de toenmalige bezettende macht, maar van de satan – de tegenstander van God en de vijand van ieder mens – en van de dood.

Hoewel velen geen rekening houden met God, wordt iedereen aan Hem herinnerd wanneer zij hun agenda raadplegen. De jaartelling spreekt immers van voor of na het geboortjaar van Jezus Christus. Als de Zoon van God was Hij uit de hemel gekomen in een lichaam zoals dat van ons. Hij toonde Zich echter een Mens zoals er nooit iemand geleefd heeft: Hij deed alleen goede dingen. Na ongeveer 33 jaar alleen maar goed te hebben gedaan, werd Hij door Zijn volksgenoten uit haat aan een kruis gespijkerd, alsof Hij een

grote misdadiger was. Hoewel Hij de enige Mens was die niets verkeerd had gedaan. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en 40 dagen later en keerde Hij terug naar de hemel.

God, de Schepper van mensen, ziet en registreert al hun daden, niet alleen de goede maar ook de verkeerde. De verkeerde daden zijn hun zonden – datgene waarin zij hun doel missen. De dag komt dat elk mens aan Hem verantwoording moet afleggen van zijn daden. Er is dan niemand die kan zeggen: 'Ik heb nooit iets verkeerd gezegd of gedaan!' Daarom zal niet één mens blanco, dat is rein voor God staan.

Omdat God heilig is, kan Hij de zonden niet door de vingers zien. Hij is echter ook liefde. Dat bewees Hij door mensen te willen redden van de eeuwige dood – het voor altijd gescheiden zijn van God. Hij deed dat door middel van Zijn Zoon, door op het kruis van Golgotha hun schuld op Hem te leggen; Hij stierf in hun plaats. Dit offer bracht Hij uit liefde om ook aan jou en mij gratie, ofwel genade te kunnen schenken. Omdat God rechtvaardig is, spreekt Hij allen vrij voor wie Jezus Christus heeft betaald.

De enige voorwaarde die Hij stelt om kwijschelding van schuld te ontvangen, is dat zij Hem als Redder en Heere moeten aannemen, hun zonden belijden en Hem geloven op Zijn Woord. Op dat moment wordt hun 'strafblad' vernietigd, dat is het bewijs van hun verkeerde daden.

Dan wordt ook hun naam ingeschreven in de hemel, in het Boek van het leven.

**Jezus zei tegen zijn volgelingen: Verblijdt u erover dat uw namen zijn opgeschreven in de hemel (Lukas 10:20).**

Bovendien ontvangt iedereen die zijn leven aan Jezus Christus toevertrouwt een nieuwe naam met Zijn unieke persoonlijke erkenning.

En het leven tot in eeuwigheid – in de hemel. Vele levens van mensen zijn totaal veranderd doordat zij hebben geloofd dat onder de hemel geen andere Naam gegeven is dan de Naam van Jezus, waardoor zij gered zijn geworden. Wie zou dat niet willen!

In het programma op de achterzijde van deze folder vindt u namen van Bijbelse personen die lang geleden leefden. Ze hebben elk hun eigen verhaal. Zij zijn niet naamloos de geschiedenis ingegaan. Veel kunnen wij leren van hun relatie met God. En hoe wij, evenals zij, waardevol voor God en onze naaste kunnen leven en ook in de hemel kunnen komen.

Dat willen de genoemde sprekers in een serie lezingen, aan de hand van de Bijbel, graag uitleggen.