

## Het fundament van ons bestaan

Elk huis of ander bouwwerk heeft een fundament, een basis waarop het is gebouwd. Voordat een huis wordt gebouwd, heeft de architect nagedacht over de locatie waar het moet komen te staan en over het juiste fundament.

Ook ons bestaan, ons 'levenshuis', heeft een fundament of basis, maar tevens een doel. God, de Schepper van alle dingen, heeft het bestaan van iedere mens gewild, om voor altijd in harmonie met Hem te leven. Dat is de ultieme basis van ons bestaan.

Wij mensen kunnen niet kiezen uit welke ouders we worden geboren, in welk milieu, in welke plaats, of van welke nationaliteit we zijn. Wel hebben we de keus op welk fundament we ons levenshuis gaan bouwen. De eerste mensen kregen van hun Schepper de opdracht de prachtige plek die Hij hun had gegeven, te bebouwen en te bewaren. Het fundament van hun bestaan werd ernstig ondermijnd, toen zij zich tot zonde lieten verleiden door de tegenstander van God, de satan. Door aan hun Schepper gelijk te willen zijn, bouwden zij als het ware een luchtkasteel. Hierdoor misten zij het doel waarvoor God hen had gemaakt en verloren hun bestaansrecht. De dood kwam in de wereld. Hun levenshuis stortte in omdat zij niet op God hadden gebouwd. Vanaf dat moment richtten de mensen zich voornamelijk op hun aardse bestaan en men dacht niet na over het leven erna.

In de hedendaagse consumptiemaatschappij bouwen velen aan hun carrière, om naam te maken, en aan een goed pensioen voor later. Het doel is om, na een tijd hard werken, er later heerlijk van te genieten. Door onverwachte tegenslagen binnen de financiële sector en neergang van de wereldeconomie kan alles wat mensen opbouwen aan status enz. in korte tijd instorten. Deze ervaringen leren ons dat ons aardse bestaan onzeker en slechts tijdelijk is. Niemand weet hoe kort of lang het duurt! Daarom is het van levensbelang om na te denken over ons eeuwig voortbestaan. Waar zijn we na het sterven?!

## Het fundament van ons voortbestaan

In de Bijbel kunt u een verhaal lezen dat Jezus vertelde aan Zijn tijdgenoten; zie Mattheüs 7 vers 24-27. Samengevat komt het hierop neer: Een verstandig man bouwde zijn huis op een goed en stevig fundament, met name op een

rots. Daardoor kon het huis alle invloeden van buitenaf weerstaan. Een dwaze man bouwde op het zand; door een waterstroom spoelde het zand weg en stortte dit huis in. Dit verhaal, een bouwadvies van Jezus Christus, is tot op de dag van vandaag actueel. Als we naar Zijn woorden horen en ze doen, wil Hij ons leren hoe we een goede basis kunnen leggen voor ons 'levenshuis' dat de stormen van de tijd kan doorstaan, dat is het fundament voor een eeuwig huis.

U, die hier leest over het bouwen van een 'huis', tot welke categorie bouwers rekent u zich? Het is niet voldoende om het bestaan van God te erkennen, en de rest van uw leven Hem en Zijn Woord te negeren. Het enige betrouwbare fundament in uw leven is: Gods Zoon aannemen als uw Verlosser en leven vanuit een relatie met Hem. Hij alleen kan u het eeuwige leven geven en een eeuwig huis bij Hem in de hemel. Uit liefde voor mensen, om hen te kunnen redden, stierf Hij aan een kruis! Hij nam de plaats in van allen die bereid zijn 'alles' wat niet goed was in hun leven eerlijk aan Hem te belijden, en te geloven dat Hij de ENIGE WEG tot hun redding is.

Alles wat de mens heeft opgebouwd aan status of materiële zaken, maar ook de familie- en vriendenkring, moet hij op een bepaald moment achterlaten. En daarna zal er rekenschap afgelegd moeten worden van al zijn werken, aan God! God heeft echter, zodat wij hierop goed voorbereid kunnen zijn, een belangrijk Boek laten schrijven: de Bijbel. Dat is het Boek waarin Jezus aan de mens is geopenbaard als de Redder, die de dood heeft overwonnen. De Bijbel staat vol praktische levenslessen en 'bouwadviezen', waardoor deze 'Brief van God aan mensen' - ook vandaag nog - tot ons spreekt. De Bijbel laat ons zien hoe wij gered kunnen worden en tot Zijn eer kunnen bouwen.

Op de hierna genoemde avonden willen wij graag, aan de hand van dit Boek, met u nadenken over heel belangrijke onderwerpen daaruit, zoals de basis, het fundament en het doel van ons leven. Maar ook: eeuwig geluk, zekerheid nu, en een hoopvolle toekomst.

U bent van harte welkom!



Bouwen aan een  
luchtkasteel of  
voor de hemel?



Bouwen aan  
een carrière of  
voor redding?