

De wereld in crisis

Het is heel naar, dat mensen hun baan kwijtraken, bedrijven failliet gaan en huizen jaren te koop staan. Persoonlijke drama's te over. Vreselijk is het, al die rampen, oorlogen en terreuraanslagen. Steeds vaker worden we via de media hiermee geconfronteerd. Maar schrijven de Chinezen bij toeval 'crisis' als een combinatie van twee woorden, 'gevaar' en 'kans' (危机)?

Om een goede kans te hebben te overleven, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent op een crisis, een keerpunt in uw situatie waarbij uw leven of bezittingen in gevaar komen. Er is overal gevaar en we hebben allemaal een kans dat ons iets overkomt. Daarom geeft de rijksoverheid allerlei informatie om vooral goed voorbereid te zijn op iedere noodsituatie, om een crisis, een ramp of andere calamiteit te overleven. Maar wist u dat God, die ver boven elke overheid staat, ons ook heel belangrijke informatie heeft gegeven, en zelfs voor de grootste crisis een oplossing aanreikt? Niet alleen om u een kans te geven te overleven, maar om u zelfs met honderd procent zekerheid het eeuwige leven te geven!

*De crisis zus, de crisis zo.
De crisis heeft het zwaar.
Ze krijgt van alles de schuld.
Maar is dat wel terecht?*

Noodsituaties

Ons aardse bestaan, ons leven, is heel betrekkelijk. Plotseling kan er iets ergs gebeuren, wat we niet konden voorkomen. Dan is er ineens sprake van een noodsituatie.

Een voorbeeld hiervan kan zijn een flinke som geld, waarvan men meende dat die veilig was belegd in prima aandelen, maar door de crisis ineens verdampt. Maar ook het leven is 'een damp', volgens de Bijbel. Niemand heeft de garantie dat zijn leven niet plotseling eindigt. En dan? Hoeveel mensen gaan er niet 's morgens gezond de deur uit en keren daarin nooit meer terug, of worden op een brancard thuisgebracht?

Wat doet u als de sirene gaat?

Zoals de overheid haar burgers waarschuwt door middel van sirenes en radiozenders, maakt God u op allerlei manieren ook bekend dat er gevaar dreigt. Let vooral op Zijn signalen! Want Satan – dat is de grote vijand en tegenstander van God – probeert alle mensen te verleiden om verkeerde dingen te doen. Hij wil uw leven in bezit nemen en u meeslepen naar zijn eeuwige bestemming...

Wat kunt u doen in uw noodsituatie?

Luister naar de aanwijzingen die God u geeft en volg die op! Vlucht voor uw eeuwige levensbehoud tot Hem. Hij heeft gezegd: 'Bij Mij ben je veilig!' Hij staat

gereed om u redden en te helpen. Zend een noodsignaal, een SOS uit. Roep, bid tot God, roep Hem aan: 'Red mijn ziel!' Hij zal het doen!

Wat te doen, als u uzelf niet kunt redden?

Omdat de mens ongehoorzaam werd aan God, en als gevolg daarvan ging zondigen, is de dood in de wereld gekomen. Niemand ontkomt aan de dood en kan zichzelf daarvan redden. Bedenk, dat de relatie met God alleen in dit leven kan worden hersteld. Erken daarom dat u nu de hulp van Jezus Christus nodig hebt!

Rode Kruis!

Zoals het Rode Kruis reddingsacties opzet, wereldwijd bij rampen en crises veel mensen die in nood verkeren helpt, bloedtransfusies regelt en daardoor levens redt, heeft God ook een reddingsplan gerealiseerd. Hij wil graag alle mensen die geestelijk in gevaar zijn redden. Zonder enige voorkeur! Om hen uit 'de crisis' (het doodsgevaar) te kunnen redden, werd de Zoon van God, Mens. Jezus Christus is de enige Mens die nooit een zonde gedaan heeft. Hij hoefde niet te sterven. Maar uit liefde voor ons, schuldige mensen, gaf Hij Zijn leven. Hij stierf vrijwillig, als onze Plaatsvervanger, aan een kruis. Iedereen die berouw heeft over zijn zonden, ze belijdt en gelooft dat Zijn sterven, de 'enige' weg tot redding is, ontvangt vergeving! En bovendien een plaats bij Hem in de hemel! Wie zou dat niet willen?

Hoe verder geïnformeerd?

Omdat de vrede en de welvaart in gevaar komen, wordt de roep om een sterke man die de wereldcrisis kan beheersen, steeds luider. Daarom is het de hoogste tijd om de waarschuwingen van God heel serieus te nemen. Grijp nu 'de kans van uw leven'! Ruim 2000 jaar geleden liet God de klok van de jaartelling op nul zetten. We spreken vanaf die tijd bijna overal over vóór en na Christus geboorte. Niemand kan Zijn bestaan ontkennen. Na zijn sterven is Jezus Christus opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. Naar Zijn belofte komt Hij terug en maakt dan aan elke crisis definitief een eind. Wie is dus de sterke Man die overwint...?

Het unieke van de Bijbel is, dat God erin aan het woord is. We lezen in dit bijzondere Boek over de geschiedenis van de mens en de oorzaak van de crisis. Het is ook een Boek dat licht werpt op toekomstige gebeurtenissen. Met dit Boek in de hand willen wij graag met u nadenken over enkele belangrijke onderwerpen. Op de achterzijde van deze folder vindt u ze vermeld.

U bent van harte welkom!

*De geboorte van Christus
bracht God bij de mensen.
Het kruis van Christus
brengt mensen bij God.*