

God weet de toekomst en laat die zien



Het zien van God?

Nadat de eerste Russische astronaut Yuri Gagarin vanuit de ruimte op aarde was teruggekeerd, stond het voor hem vast: 'Er is geen God', want hij had Hem, ook in de ruimte, niet gezien. Maar toen de Amerikaan Neil Armstrong op de maan landde, kwam hij zo onder de indruk van de grootte van het heelal dat hij God als Zijn Schepper zag en tot geloof kwam.

Ook nu nog zijn de meningen van de mensen over het bestaan van God sterk verdeeld. Sommigen verkondigen: Er zal wel iets zijn, maar daar maak ik mij nu niet druk om, we zullen het in de toekomst wel zien. Anderen zien echter de grote ellende in de wereld en menen daaruit te moeten concluderen dat er geen God is. Want als God een God van liefde is, waarom grijpt Hij dan niet in?, vragen weer anderen zich af.

Er zijn mensen die redeneren zoals die twee spinners, die in een boom zaten te discussiëren over de vraag of er wel of geen mensen bestonden. Maar op dat zelfde moment liep onder die boom de boswachter, maar die zagen zij niet.

Nu, dat is ook begrijpelijk, want hoewel een spin wel zes ogen heeft, kan hij maar tot een afstand van twintig centimeter zien. Zo is ook de mens beperkt in zijn waarnemingen ten opzichte van zijn Schepper.

Een boodschap vanuit de hemel

Toen God de aarde en de mens had geschapen, zag Hij dat alles zeer goed was. Al snel ontstond er door ongehoorzaamheid aan hun Schepper een geestelijke scheiding tussen Hem en de mens. Hoewel het leven getekend zou worden door moeite en zorgen, gaf Hij een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Eenmaal zou er uit hun nageslacht iemand geboren worden die de macht van Gods tegenstander, die hen had verleid, definitief zou breken.

Hoe komen we uit het web?

Toen Armstrong voet op de maan zette sprak hij de legendarische woorden: 'Dit is een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid'. Sindsdien wordt vanuit de ruimte de aarde met heel veel satellieten geobserveerd en worden wij mensen gevolgd. Geleerden maken zich zorgen over de leefbaarheid op onze planeet als gevolg van een stijgende zeespiegel door het opwarmen van de aarde.

Overspoeld echter door wat o.a. via de media te zien is, daalt de geestelijke moraal van de mens en verkilt hun

liefde. Moreel gezien is de mens door de eeuwen heen geen stap dichterbij God gekomen. Zoals insecten gevangen zitten in een spinnenweb, zitten mensen vast in een levenspatroon waaruit zij zichzelf niet kunnen bevrijden. Daardoor missen zij veel zegen en het doel van hun bestaan, namelijk het met Hem en elkaar in harmonie en liefde leven.

Hoewel 'de wereld' in onze beleving kleiner wordt, worden de problemen steeds groter. Met ons mobieltje binnen handbereik hebben we via het world-wide-web contacten over de hele wereld en zien we wat er gebeurt met allerlei toekomstscenario's. We kunnen zelfs via een app een waarschuwing ontvangen dat we mogelijk in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is met een virus. Hoewel we dit niet kunnen zien, kan dit tot een levensbedreigende situatie leiden.

Om ons te beschermen voor gevaren vanuit de zichtbare en onzichtbare wereld, en tevens mensen het eeuwige leven te geven, heeft God dé oplossing gereed. Via een directe en persoonlijke hulplijn ligt deze binnen bereik van een ieder! Zoals vrienden op een sms of app reageren, reageert Hij onmiddellijk op ons korte SOS-sigitaal (dat is: Red onze zielen). Ofwel, een kort gebed zo uit ons hart rechtstreeks naar Hem in de hemel als wij in nood verkeren.

De boodschap van God wordt werkelijkheid

Tweeduizend jaar geleden werd de beloofde Verlosser, Jezus Christus, geboren. Dagelijks worden we hieraan herinnerd. We spreken immers van voor en na Christus. Op een wonderlijke wijze

kwam Hij uit de hemel, verwekt in de moederschoot van een jonge vrouw. Toen Hij opgroeide van baby tot man bleek dat Hij heel anders was dan alle andere mensen. Hij was een Mens die nooit zondigde en Hij was ook God. Daarom haatten Zijn tijdgenoten Hem en werd door hen verworpen!

Door in de plaats van schuldige mensen aan een kruis te sterven, liet God zien dat Hij heilig is, én hoeveel liefde Hij voor de mensen heeft. Door deze daad is het voor iedereen mogelijk geworden om gratie te ontvangen en na dit aardse leven bij Hem opgenomen te worden in de hemel. De voorwaarden die Hij daarvoor stelt, zijn dat zij hun verkeerde daden aan Hem belijden en berouw tonen. En geloven dat dit de enige manier is om met God in het reine te komen, dus door Jezus Christus aan te nemen als Redder en Heere.

Door God geïnspireerd hebben mensen gesproken over Zijn wonderlijke geboorte, Zijn leven en sterven en Zijn terugkeer naar de hemel. Maar ook over het straks oprichten van Zijn koninkrijk op aarde bij Zijn wederkomst en over een wereld zonder ziekte, met vrede voor alle volken. Wat God hun liet zien en voor ons van levensbelang is, heeft Hij laten opschrijven en is verzameld in een boek dat de Bijbel wordt genoemd. Door hierin te lezen kunnen wij als het ware ook in de toekomst kijken. Het gaat niet alleen over het toekomstige wereldgebeuren, maar ook over jouw en mijn toekomst. En wie is in deze boodschap van toen, voor nu, niet geïnteresseerd?