

Denk na en leef!

Ieder weldenkend mens denkt na over de zin van zijn bestaan. Zo ook de bekende zeventiende-eeuwse filosoof Descartes. Hij kwam tot de conclusie: 'Ik denk, dus ik ben', en 'Besluiteloosheid is de laagste graad van vrijheid'. Het is duidelijk dat ieder mens die deze regels leest bestaat. U bent geboren en wordt ouder en ouder. Totdat... Want ons aardse bestaan is immers tijdelijk.

'Memento mori'
bedenk dat u sterfelijk bent
of *'Carpe diem'*
pluk de dag

Voor jongeren is de toekomst een uitdaging. Zij denken eraan hoe zij hun idealen kunnen verwezenlijken. Ouderen denken veelal terug aan het verleden en hebben er goede en slechte herinneringen aan. Hoewel ieder mens uniek is en de tijd en de omstandigheden waarin hij geboren werd en leeft verschillend zijn, hebben toch allen dit gemeen: wat fout ging in het verleden kunnen we niet uitwissen en we hebben allemaal een toekomst. Een reële vraag is dus: Waar bent u over honderd jaar?

Want de mens heeft niet alleen een lichaam maar ook een geest, ofwel een ziel, en is door zijn Schepper gemaakt om eeuwig te leven. De wijze Salomo had een goede kijk op het leven. Zijn advies was: 'Denk aan je Schepper als je jong bent, je weet immers niet of je oud wordt'.

Ieder mens is door God gemaakt en geliefd om voor altijd in harmonie met Hem en met andere mensen te leven. Door ongehoorzaam te zijn aan God en te luisteren naar Zijn tegenstander, de satan, kwam er scheiding tussen de eerste mensen – met al hun nakomelingen – en hun Schepper.

Die scheiding houdt in, dat de mens voor God 'geestelijk dood' is, en daarop volgt uiteindelijk de lichamelijke dood.

Dat er leven na de dood is, zien we in de natuur elk jaar in de lente terug. Schijnbaar dode planten en bomen lopen weer uit. Het zaad dat gezaaid is, ontkiemt. De rups verpopt zich en vliegt uit als een vlinder. Zo komt er ook een dag dat alle lichamen van hen die zijn gestorven en tot stof zijn

weergekeerd uit de dood worden opgewekt.

Nooit zouden mensen zichzelf kunnen redden van de dood. God liet hen echter niet aan hun lot over en had Zijn reddingsplan al gereed. Tweeduizend jaar geleden werd God Mens. Hij, Jezus Christus, werd geboren om – in hun plaats – 33 jaar later te sterven aan een kruis. Dit is het bewijs van de grote liefde van God voor mensen! Een ieder die erkent dat de straf die de

Heere Jezus onderging (namelijk het verlaten worden door God), dat hij of zij die had verdiend, en Hem in geloof aanneemt als zijn of haar Redder, direct vergeving ontvangt. En...

na dit aardse leven een plaats in de hemel. Door Jezus Christus in gedachten te houden en te leven volgens Zijn normen en waarden worden levens veranderd. Als geestelijk opnieuw geboren mensen hebben zij een geweldig perspectief: een heerlijke toekomst wacht hen!

Het moment dat de graven opengaan op de grote dag van de opstanding is dichterbij dan ooit.

De geest van de gestorvenen keert dan 'terug' in het lichaam. Mensen die in hun leven niet aan God wilden denken, worden daarna voor altijd gescheiden van God. Dat zal vreselijk zijn! Zij die in geloof hun leven aan Hem hebben gegeven, ontvangen een hemels lichaam en zijn dan voor eeuwig volmaakt gelukkig. Wie zou dit niet willen?

Waar zijn we nog veilig? Door oorlogen, rampen en terreurdaden zaaïen mensen dood en verderf. Met plechtige ceremoniën worden de slachtoffers ervan herdacht. Hoewel regeringsleiders beloven de problematiek te zullen veranderen, kunnen zij hun belofte op een betere wereld niet waarmaken.

Mogelijk leefde u vroeger wel met God, maar zijn er dingen tussen u en Hem in komen te staan. Of u hebt eerder nog niet echt nagedacht over God en de diepere zin van het leven. Wat het ook is, besluit nog vandaag, met belijdenis van zonde en schuld, tot Hem te gaan! Hij zal u de hoogste graad van vrijheid geven en u geheel doen herleven!

Op de in het programma vermelde avonden willen de sprekers met ons nadenken over hoe je God kunt leren kennen en voor Hem kunt leven. Zijn plan met de wereld komt ook aan de orde. Uiteindelijk maakt Hij alles nieuw!

